

Wolsum

Alle dorpen die eindigen op 'um' zijn terpdorpen en kunnen vaak gedateerd worden ver voor het jaar 1000 zo ook het dorpje Wolsum.

De naam 'Wolsum' stamt af van Wolbertsheem -wat betekent: 'het dorp van Willibrord'. De overlevering wil dat Willibrord (658 - 739) in het dorp heeft gepredikt.

De huidige Sint Pancratiuskerk is gebouwd in 1867. Daarvoor stond er een kerk met zadeldakten (zie foto onderaan). We weten dat Willibrord een fervent aanhanger was van Pancratius en waarschijnlijk zelf de naam aan de toen aanwezige kerk heeft gegeven. Het lijkt daarmee op een historisch feit te berusten dat Willibrord in Wolsum heeft gepredikt

Willibrordusfontein

In 1511 wordt melding gemaakt van een 'Sinte Willibrordus fontein'. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er verschillende opgravingen gedaan om de fontein of bron te lokaliseren. Mede naar aanleiding van een artikel van Prof. Dr. Titus Brandsma heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1951 een (vergeefse) poging gedaan de Willibrordusfontein op te graven in een weiland in Wolsum. Andere Willibrordusbronnen zijn veelal te vinden achter de kerk. Misschien ook in Wolsum? Achter de kerk van Wolsum dicht aan het kerkepad staat een oude put van beton. Misschien was dit de plaats van de fontein? Deze put hult zich al tientallen jaren in stilzwijgen.

Pancratius

Pancratius werd geboren in Frygië en kwam in 303 naar Rome. Zijn ouders waren gestorven en hij was een 'rijke jongeling', die zijn bezit met de armen deelde. Diocletiaan beloofde de veelbelovende jongeman een rijke toekomst, maar Pancratius zwoer Christus trouw. Op dezelfde dag werd de jongen onthoofd met het zwaard en zijn lichaam voor de honden geworpen. Een Christin ontfermde zich over het lichaam en legde het in de catacomben aan de Via Aurelia. Sint Pancratius werd Patroon van de jongeren die voor Christus durven getuigen en is ondermeer patroon van Wolsum, Ferwâlde, Aldeboarn en Ikkerwâlde. De verering van Pancratius kwam rond 600 naar Engeland. Willibrord en Bonifatius namen zijn relieken mee op hun missiereizen.